

Fra en tråd på facebook – sat i gang af *Lars Sandbeck* – **om den universelle frelse**

### Matthæusevangeliet [18,12-14](#)

indeholder en af Det Nye Testaments mange universalistiske lignelser. Den er også kort, formentlig fordi en elementær sandhed kan udtrykkes ganske enkelt: vores himmelske fader vil, dvs. har som sit erklærede formål (gr.: θέλημα), at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.

Der findes naturligvis kristne, som vil afvise tekstens universalistiske budskab med den begrundelse, at “disse små” udelukkende henviser til de udvalgte. I så fald fortæller teksten ikke andet, end at Gud ikke vil have, at et eneste af de mennesker, han i forvejen har udpeget til frelse, skal gå fortabt - en temmelig overflødig, tautologisk oplysning, skulle man mene. Andre vil hævde, at de “små” udelukkende henviser til de mennesker, som i forvejen tilhører kirken, og at lignelsen handler om, at Kristus vil føre den kristne, som er kommet på afveje, tilbage i folden, således at alle troende - men også kun de troende - kan blive frelst.



**Isak af Nineveh** har en fortolkning af lignelsen, som forekommer eksegetisk troværdig, og som samtidig også har den fordel, at den er smuk, moralsk sympatisk og i øvrigt ikke skaber tvetydigheder i gudsbilledet. Ifølge Isak er de 99 får i bjergene de rationelle væsener, Gud har skabt, som ikke er faret vild: englene. De er, hvor de skal være, sammen med hyrden (Kristus) i bjergene (“himlen”, “gudsriget”). Men der er et vildfaret får, ét får, der har forvildet sig ned fra bjergene og nu er i akut fare. Dette får repræsenterer ikke et enkelt vildfarent menneske, et enkelt individ, men hele menneskeheden. Det vildfarne får er i virkeligheden os alle. Og Gud sender sin egen Søn for at finde hele menneskeheden og føre os tilbage til bjergene, hvor vi hører hjemme. For vores himmelske fader vil, at ikke et eneste menneske går fortabt. Se mindre

[ Kan læses her: <https://www.amazon.com/Spiritual-World.../dp/0879077751> The Spiritual World Of Isaac The Syrian (Cistercian Studies)]

*Kristen Skriver Frandsen:* Denne tolkning er spændende. Ingen lignelse har vel for følelserne appelleret stærkere til tanken om den individuelle redning ud af enten synden eller døden end denne lignelse. Hyrden der på den uvejsomme klippekant trækker fået op af dybet, inden det falder helt ned - mens grippen - nu forløsende formålsløst svæver over kløften. Det har hængt i utallige stuer, missionshuse, konfirmandlokaler. Det vil nok være vanskeligt at få sparket et korrektiv ind - men værd, tænker jeg, at forsøge - bare for udvide frelsesperspektivet .. og med koncentrationen om sin egen individuelle redning følger måske en vis ligegyldighed overfor andres mulige fortabelse.



*Lars Sandbeck* Jeg tror, der er en dyb idehistorisk sammenhæng mellem læren om dobbelt udgang og individualismen. For hvis Gud ikke har i sinde at frelse/genoprette hele sit skaberværk, men kun en lille del af det eller kun en bestemt gruppe mennesker, tvinges man til at overveje sin egen individuelle status meget nøje og i ordets både neutrale og normative betydning blive selvoptaget: hvordan forholder Gud sig mon til mig, lige præcis mig?!

*Kristen Skriver Frandsen* Akkurat!

*Simon T. L. Stubkjær* Jeg lavede den simple test med mine konfirmander i dag. Hvilke prædikater vil I knytte til Gud? Her blev bl.a. skaber og kærlighed nævnt, hvilket førte mig til at spørge, om Gud så også er ødelægger. Her lød der et rungende nej, for så er Gud jo ikke kærlighed længere. Simpelt? Måske. Men jeg synes nu alligevel konfirmandernes udsagn siger en del



*Supplerende – tolkningen synes ældre end Isak af Ninive – den findes hos **Origines**:*

Hilary, Bishop of Poitiers, (died, A.D. 368), is said by Jerome to have translated nearly 40,000 lines of Origen. On Luke xv: 4, he says: "This one sheep (lost) is man, and by one man the entire race is to be understood; the ninety and nine are the heavenly angels \* \* \* and by us (mankind) who are all one, the number of the heavenly church is to be filled up. And therefore it is that every creature awaits the revelation of the sons of God." Jfr Hanson, John Wesley. Universalism the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred Years . Universalist Publishing House. Kindle Edition.