

Ærkeenglene

Man regner med 4 – eller måske 7 ærkeengle. Hvor mange, afhænger af hvilket kapitel, man læser, i den sidste bog i bibelen, - den meget mærkelige og fantastiske bog, som hedder Johannes Åbenbaring (kapitel 7 eller kapitel 8). Johannes ser i store syner, hvordan det hele skal gå til i de sidste tider, når alt det onde skal overvindes. Og her spiller ærkeenglene en vigtig rolle – især ærkeenglen Michael. I kirken har man kun æret og haft særlige helligdage for tre af dem. De tre er Michael, Gabriel og Raphael. Den sidste af de fire hedder Uriel, men der fortælles ikke om ham i bibelen – og han har ikke haft betydning i kirken.

Men hvis man søger på internettet, kan man finde navnene på alle 7, og man kan læse en masse om dem. Men det meste af det, der skrives, er meget nye ting – og man kan samtidig læse om astrologi, krystaller, og lignende.

Ærkeenglen Michael

Michael fejres d. 29. september, Mikkelsdag.

Navnet betyder: ”Hvem er som Gud”

Michael var lederen for de engle, der var trofaste mod Gud i kampen med Satan og alle de faldne engle. Han er en af de syv engle som står for Guds trone (Tob 12,15; Åb 8,2-5). I Danielsbogen kaldes han den fornemmeste af fyrsterne (10,13) og den store fyrste (12,1). Ifølge Judas brev (v. 9) kæmpede han med Satan om Moses lig! I Johannes Åbenbaring (12,7ff) fortællers det hvordan Michael med sine hærskarer af engle går i krig mod den røde drage med syv hoveder, det er Satan, og hans engle. Dragen kan ikke klare sig og styrtes ud af himlen. Derfor ser man på billeder meget tit Michael kæmpe med en drage – ligesom sankt Georg (eller sankt Jørgen).

Man fortæller at Michael har fire hovedopgaver: For det første at kæmpe mod Satan, det onde selv. Det andet er at redde de troende sjæle, især i dødstimen. Det tredje at være forkæmper for Guds folk. Først jøderne i Gammel Testamente, derefter de kristne – han bliver derfor skytshelgen for kirken. Den fjerde opgave er at bringe sjælene væk fra jorden og bringe dem for dommen.

Michael har en vældig styrke. I et skrift, der hedder ”Abrahams Testamente” fra ca 100 e.kr., er han endda i stand til at hente og redde sjæle op fra Helvede. Han menneskenes kærlige forkæmper. På gamle danske kalkmalerier kan man se Ærkeenglen Michael snyde vægten, når den enkelte sjæl vejes foran den himmelske dommer – han tynger vægten med de gode gerninger ned – enten med en lille diskret englefinger eller en solid, vægtig hånd – eller han kæmper mod de djævle, der prøver at tynde skålen med de dårlige gerninger ned!

Mange har set Michael i store og voldsomme syner. I 590 blev Gregor d. 1. valgt til pave. Byen Rom havde været plaget af en frygtelig pest, og Gregor havde ledet et stort optog af byens borgere, der angrede og gjorde bod for alt det onde, de og byen havde gjort. Da så Gregor i et syn ærkeenglen Michael over den tidligere kejser Hadrians mausoleum. Englen stak sit blodige sværd i skeden. Og pesten slap straks sit tag i byen. Gregor bestemte at mausolæet skulle hedde Engelsborg (Castel Sant'Angelo) – og den dag i dag ser vi Sankt Michael i form af en kæmpestatue over borgen.

Michael er **skytsengel** for de syge, kurerer, kolonialhandlere, ansatte på supermarkeder, apotekere, bakere, bankansatte (1958), drejere, glaspustere, malere, radiomekanikere, radiologer,

radioterapeuter, skræddere, forgyldere, bly- og tinstøbere, vognmagere, soldater og riddere, faldskærmsjægere, Mikael-ordenen, kirkegårde, sjælene, de døde; ved dødsfare; mod pest; ved militære slag; mod fristelser; mod torden og uvejr, mod truende storm til søs.

Ærkeenglen Gabriel

Navnet betyder ”Guds Kraft”.

Gabriel står altid for Guds ansigt (Luk. 1,19) og han er først og fremmest den, der bringer åbenbaringer fra Gud til mennesker – eller hjælper menneskene til at forstå Guds åbenbaringer. Han udlægger profetens Daniels visioner om den kommende frelser, så Daniel forstår, hvad de handler om (Dan 8,15 og 9,21). Det er ham der forkynder præsten Zakarias om hans søns, Johannes Døbers fødsel – og fortæller hvad Johannes skal – at han skal bane vejen for verdens frelser. Og der Gabriel, der bebuder Maria at hun skal føde verdens frelser (Luk. 1,26-38) – og fortæller Josef det samme i en drøm (Mt. 1,20-23), og senere at han og Maria skal flygte til Ægypten med barnet (Mt. 2,13) og senere igen, at de skal vende tilbage (Mt. 2,20).

Traditionen fortæller at han også var den engel, som fordrev Adam og Eva fra Paradiset. Og at han var den engel, som trøstede Jesus i Getsemane have.

Også i koranen og for islam er Gabriel Guds sendebud, som meddeler profeten Guds åbenbaringer.

Gabriel afbilledes ofte som Guds sendebud med en liljestav – budbringerens symbol.. Senere blev liljen symbol på Marias renhed, og på billeder af Marias bebudelse, står den ofte i en vase ved siden af den hellige jomfru.

Gabriel er **skytsengel** for budbringere, postfunktionærer, post- og avisbude, frimærkesamlere, fjernsyn, telefon- og telegrafarbejdere; for diplomater; mod ægteskabelig ufrugtbarhed.

Ærkeenglen Rafael

Navnet betyder: Gud har helbredt.

På grund af navnets betydning har man forestillet sig, at han er den engel, som en gang imellem steg ned i Bethedas Dam og bragte vandet i bevægelse, så den første som derefter steg ned, blev helbredt for sine sygdomme. (Joh. 5,4). Og han er den engel, som tager sig af Tobits søn Tobias på rejse (Tob. 5,5ff) – Tobits bog er en af de apokryfe skrifter, som ikke er taget med i bibelen.

Rafael er **skytsengel** for rejsende, pilgrimme, apotekere, helbredere, minearbejdere, skippere, tagtækkere, udvandrere, ægtefolk og de elskende.

Ærkeenglen Uriel

Navnet betyder Guds ild

Uriel er ikke beskrevet i bibelen – men dukker op i apokryfen Enochs bog (I Enoch 10:1-5) – og 3 Ezra 5,20.

- og han er ikke officielt fejret i den katolske kirke.

Lidt mere om Uriel – han spiller en rolle i de jødiske apokryfe skrifter – og i Miltons ”Paradise Lost” er hans solens herre, og den skarpest tænkende af alle de himmelske væsener
<http://tslpl.org/uriel2.html>