

6 foredrag



Jesus i Tvillingernes tegn

Jesus var et stort menneske. Men Gud? Kan et moderne menneske tro det? Og hvad betyder det for et menneske? Med afsæt i ateismens seneste udtryk: Fantasy-forfatteren Philip Pullmans roman om Jesus: "Det gode menneske Jesus og skurken Kristus".

Fra Madrid til Timbuktu

Kristendommens centrum har flyttet sig – fra Europa mod syd. Udfordringer til os i syn på bibel og i vores helhedsforståelse af tilværelsen.



Oceanet i dråben

Meditationer over kristendommens helhedsforståelse
Fra Johannes, over Paulus, Karl Ludvig Reichelt til dig og mig.



Kristus – religionernes centrum?

Der er grænser – men hvor er de? Om mødet med "anden" religiøsitet inden i og uden for kirken – og lokalt og globalt. Inspirationer fra Johannesevangeliet. Hvor holistisk kan kristendommen være?



Islam og kristendom

Forskelle – og udfordringer til vores tro.

Hvem har nuppet passwordet?

Varm op til reformationsjubilæet 2017: Hvordan viderefører vi reformationens vigtige anliggende?

Jesus tog himmerigets nøgler fra farisæerne og gav dem til en almindelig fisker.

Luther tog dem fra kirkeinstitutionen og gav dem til den enkelte troende.

Det er en aldrig afsluttet proces. Har institutionen igen-igen gemt passwordet— eller er der nogle farisæere i kulissen? Et debatforedrag om kirkens folkelighed.





6 foredrag

Kort om foredragsholderen

Kristen Skriver Frandsen,
Konsulent

Mit interessefelt er først og sidst *mødet*. Mødet mellem mennesket og det guddommelige og mødet med andre mennesker om tro og ikke-tro.

Feltet er vokset frem af mange års arbejde som præst, dernæst arbejde med at møde andre religioner (i Folkekirke og Religionsmøde) og arbejde med at formidle viden om kirkens mission - lokalt og globalt (Folkekirkens Mission).

Mine foredrag/oplæg tilpasses altid modtagerne. Du er velkommen til at ringe om en særlig vinkel på en sag. Alle foredrag kan ledsages med PowerPoint show samt dokumentation "med hjem".

Pris: Magisterforeninges takster.

Jeg arrangerer også "samtalecaféer" efter et særlig koncept, som har vist sig særdeles frugtbart. Det kan dreje sig om mødet med en anden religion - eller kontroversielle emner som kirkens syn på homoseksualitet, bibelsyn o.l.

Tlf. 23 60 76 34.

E-mail: ksf@sognekonsulent.dk

Se mere på:

www.sognekonsulent.dk